

Kandidattest

TV2 med flere

KV21

Indholdsfortegnelse

Kandidattest	4
1. Der har været et for stort fokus på hurtig vækst i byggeriet frem for kvalitet og udseende i Horsens de seneste fire år.....	4
2. Det er vigtigt, at Horsens Kommune bruger penge på at fastholde Horsens som Koncert-/Kulturby.	4
3. Der er tilstrækkelig borgerinddragelse i udviklingen af Horsens Kommune.	4
4. Der er for lidt fokus på naturen i udviklingen af Horsens Kommune.	4
5. Peter Sørensen har været en god borgmester i denne valgperiode.....	4
6. Der skal i den kommende valgperiode sættes penge af til en omfartsvej nord om Horsens – også selvom det sker på bekostning af andre velfærdsområder.	5
7. Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.	5
8. Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler.....	5
9. Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier.	5
10. Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned.....	5
11. Kommunen skal på bekostning af andre kommunale områder – bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere.....	5
12. Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.	5
13. Der skal – på bekostning af andre kommunale områder – bruges flere penge på idræts-området.	6
14. Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.....	6
15. Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier.	6
16. Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned.	6
17. Der bør – på bekostning af andre kommunale områder – bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne.	6
18. Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at brug flere penge.....	6
19. Der skal – på bekostning af andre kommunale områder – afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter.....	7
20. Der skal – på bekostning af andre kommunale områder – bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper.	7
21. Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne.	7
22. Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet.....	7
23. Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder /som for eksempel forebyggelse) får færre penge.	7
24. Kommunen skal – på bekostning af andre områder – bruge flere penge til at sænke kommunens CO2-udledning.	7
25. Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder – afsætte flere penge til at hjælpe langtidsledige tilbage i job.	8

26. Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever. 8

Kort fortalt, hvorfor bør man stemme på dig? (max. 200 tegn)9

Hvorfor bør man stemme på dig? (max. 1.000 tegn)9

Kandidattest

Der er 1.000 tegn til rådighed ved hvert spørgsmål

1. Der har været et for stort fokus på hurtig vækst i byggeriet frem for kvalitet og udseende i Horsens de seneste fire år.

Ja, der har været et for stort fokus på boligkvadratmeter og kvantitet frem for kvalitet. Tilbage står en by, som ikke hænger sammen infrastrukturemæssigt og hvor skoler og daginstitutioner ikke kan følge med indbyggertallet. I oplandsbyerne har vi, senest med debatten i Gedved, set konsekvenserne af, at der ikke er udarbejdet en sammenhængende strategi, dette gælder sikkert flere steder.

2. Det er vigtigt, at Horsens Kommune bruger penge på at fastholde Horsens som Koncert-/Kulturby.

Ja vi skal fastholde og udbygge vores position, men det kan markedet så fint klare selv. Kommunen skal derimod forsøge ikke at lave benspænd for den dagligdagskultur, som med tiden føder den kultur, som kan kommerialiseres. F.eks. skal kommunen blive bedre til at inddrage aktører og borgere på de offentlige domæner. Således tror jeg, at vi kunne have fået en bedre løsning med det Gule Pakhus, hvor de borgere, som kommer til at bruge den fremtidige Platform K, kan se sig selv i miljøet.

3. Der er tilstrækkelig borgerinddragelse i udviklingen af Horsens Kommune.

Nej - bevares, lovgivning følges, men ofte ser man høringsperioder med minimumsfrister. Hvad værre er, når borgernes repræsentanter bliver præsenteret for beslutningsoplæg, hvis udmøntning de senere ikke kan genkende fra samme materiale – se udsendelsen "Er der en arkitekt til stede" med Lilly Gyldenkildes Torv som tema.

4. Der er for lidt fokus på naturen i udviklingen af Horsens Kommune.

Der er heldigvis meget dejlig natur i Horsens. Udfordringen er de grønne åndehuller i byen. Åndehuller, som skal give livskvalitet og plads til udfoldelse. Disse er udfordret til fordel for boligkvadratmeter – vi skal derfor til at tænke mere i kvalitet end kvantitet.

5. Peter Sørensen har været en god borgmester i denne valgperiode.

Horsens er en dejlig kommune at bo i – jeg valgte den selv til for 12 år siden. Det var nu ikke på grund af Borgmesteren. Horsens har udviklet sig positivt hen over årene og den succes har mange fædre, men på det seneste synes der at have opstået metaltræthed. Der er således behov for nye dynamikker i byrådet. Dynamikker, som ikke er betinget af et entydigt flertal placeret hos et parti. Mange beslutninger træffes i enighed, bevares, men det fokus, der lægges fra begyndelsen, har meget at gøre med, hvem der svinger taktstokken, ideologisk ståsted, menneskesyn mv. Jeg håber, at et fremtidigt byråd kan samles om Martin Ravn som borgmester. Martin kan tilbyde nye vinkler på eksisterende udfordringer og dermed udfordre forvaltningen og det er jeg overbevist om, at der er behov for.

6. Der skal i den kommende valgperiode sættes penge af til en omfartsvej nord om Horsens – også selvom det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

God infrastruktur er en forudsætning for et samfunds udvikling. En by som Horsens vil altid være udfordret af, at vi i øst har fjorden, som hindrer vores bevægelse. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi klogt leder trafikken udenom og gennem byen, samt tilsikrer tilslutning til det statslige vejnet

7. Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

De mennesker, der vælger Horsens til er, under et at se, en positiv ressource. Jeg ønsker dog ikke et multikulturelt samfund, som vi kender det fra f.eks. London og det er afgørende for mig, at alle bidrager positivt til vores samfund, økonomisk og kulturelt. Det betyder, at flygtninge og indvandrere skal i arbejde og deres familier skal deltage i skole, fritids-, og kulturaktiviteter således, at vi ikke får et dem og os, men et vi.

8. Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Over tid skal kommunens P-pladser tilpasses antallet el-biler i kommunen. Fokus bør dog være på at skabe lade infrastruktur i nærheden af lejligheder, der i modsætning til parcelhusejere ikke kan disponere frit over plads til en ladestander. Udfordringen i Horsens lige nu er, at det er tæt på umuligt at parkere, ja hvis man da overhovedet kan komme frem.

9. Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier.

Nej, det er desværre ikke min oplevelse. Lystbådehavnen er et eksempel på, hvordan man i jagten på boligkvadratmeter presser foreningernes muligheder for rekreativ udfoldelse.

10. Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned.

Horsens Kommune skal kontinuerligt tilstræbe at få borgernes penge til at række længere. Der skal i Kommunen være en kultur, hvor man konstant søger forbedringer med henblik på at frigøre ressourcer til andre områder til gavn for vores fælles velfærd. I dag sparer kommunen faktisk 2 % på driften hvert år. Denne øvelse tilsikrer, at den enkelte afdeling konstant forholder sig til egne resultater. Samtidig giver det mulighed for, at man politisk kan prioritere anderledes fra år til år, men det er ambitionsløst ikke at forsøge at arbejde sig frem mod en situation, hvor borgerne kan disponere frit over flere af deres egne penge.

11. Kommunen skal på bekostning af andre kommunale områder – bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere.

Ikke på bekostning af andre opgaver, men indsatsen skal konstant revurderes i den bestående økonomiske ramme således, at målet med at få indvandrere og flygtninge til at bidrage positivt til samfundet styrkes og dermed overgå fra en omkostning til en indtægt.

12. Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Pudsigt formuleret spørgsmål.... Men det er helt klart for mig, at vores Jobcenter ikke bidrager positivt nok til at få arbejdsløse borgere i arbejde, desuagtet et budget på over 79 mio. Desværre

kan man ikke se en effekt, når tallene renses for konjunkturer – ergo indsatsen skal gennemtænkes på ny.

13. Der skal – på bekostning af andre kommunale områder – bruges flere penge på idræts-området. Ikke på bekostning af andre opgaver, men Kommunen skal facilitere og støtte foreningernes udvikling, f.eks. ved at stille långarantier og ved at tilsikre infrastrukturer, der understøtter foreningerne.

14. Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Økonomien til rådighed ligger på et fornuftigt niveau – opgaven ligger i at sikre at dem, der har behov for hjælp, ikke skubbes ud blot fordi, vi har designet et offentligt system, som i overvejende grad kræver, at man skal have en større ledvogtereksamen for at finde rundt i regler og paragraffer. Lidt lige som førstehjælp - ham som kan råbe, at det gør ondt, har sjældent sammen behov for hjælp, som hende, der ligger helt stille i fosterstilling

15. Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier.

Desværre hænger disse to elementer unægtelig sammen. En vej, som er hullet, giver flere farlige situationer for dem, som kører tæt ved rabatten. Eftersom at vejene er den primære kilde til en god infrastruktur, går de forud for cykelstier, men vi kommer ikke uden om, at et øget bilpres på vores veje, har placeret os i en situation, hvor de bløde trafikanter skal prioriteres. De veje, jeg selv cyklede på til og fra gymnasium i 90'erne, ville jeg ikke sende min børn ud på i dag.

16. Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned.

Horsens Kommune skal kontinuerligt tilstræbe at få borgernes penge til at række længere. Der skal i Kommunen være en kultur, hvor man konstant søger forbedringer med henblik på at frigøre ressourcer til andre områder til gavn for vores fælles velfærd. I dag sparer kommunen faktisk 2 % på driften hvert år. Denne øvelse tilsikrer, at den enkelte afdeling konstant forholder sig til egne resultater. Samtidig giver det mulighed for, at man politisk kan prioritere anderledes fra år til år, men det er ambitionsløst ikke at forsøge at arbejde sig frem mod en situation, hvor borgerne kan disponere frit over flere af deres egne penge.

17. Der bør – på bekostning af andre kommunale områder – bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne.

Ja, der skal ansættes flere ude i den skarpe ende, der hvor borgerne serviceres i dagligdagen, og det må gerne ske på bekostning af administration og stabsfunktioner.

18. Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at brug flere penge.

Ja, ubetinget. Sidste år, da vi alle var vidne til Else Marie Larsen uanstændige behandling, var det ikke mangel på penge, der var udfordringen... ja det mest skræmmende var, at der var tre "voksne" personer til stede og ingen greb ind. Så det kan heller ikke være et bemandingsproblem. Ikke for at negligere udfordringer, der kan være andre steder, men det er lidt fattigt, at det eneste

svar på udfordringerne er ”send flere penge”. Der skal ske noget andet og gerne flere frivalgmuligheder for vores ældre medborgere.

19. Der skal – på bekostning af andre kommunale områder – afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter.

Nej, niveauet er godt, som det er nu, og navnlig de private initiativer beviser dagligt, at markedet kan meget selv, men kommunen skal blive bedre til at inddrage aktører og borgere på de offentlige domæner. Således tror jeg, at vi kunne have fået en bedre løsning med det Gule Pakhus, hvor de borgere, som kommer til at bruge den fremtidige Platform K, kan se sig selv i miljøet.

20. Der skal – på bekostning af andre kommunale områder – bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper.

Ikke på bekostning af andre områder, men inden for det nuværende budget. Indsatsen skal, på lige fod, med den der sker på jobcentret, gennemtænkes på ny – det er således ikke i orden, at der i Horsens er 143 hjemløse (uge 39, 2021), hvoraf de 35 er under 25 år.

21. Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne.

Det er jo egentligt ikke en kommunal opgave at diktere, hvad borgerne skal bruge deres tid på – men et godt sted at starte kunne være at følge den lovgivning, der er på skoleområdet og sikre, at eleverne bruger 45 minutter på fysisk aktivitet – hver dag! Og ikke, som jeg desværre har set, eksempler på, hvordan listige planlæggere har indregnet tid til at komme mellem klasser i løbet af dagen som bevægelsestid, det er ikke i orden.

22. Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet.

Ja, ubetinget. Ikke fordi de nødvendigvis er bedre, men fordi de kan noget andet og dermed giver den enkelte ældre et frit valg at vælge imellem. Samtidig bliver de eksisterende offentlige ydelser trykprøvet, når den tilsvarende ydelse konkurrenceudsættes. Det skulle da være mærkeligt, om ikke der findes en innovativ og servicemindet virksomhed i Danmark, som ikke kan komme med et bedre løsningsforslag end dem, der eksisterer i dag.

23. Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder /som for eksempel forebyggelse) får færre penge.

Området hænger sammen, men genoptræning er nøglen til at vende tilbage til et meningsfuldt liv og derfor en fornuftig investering, ikke blot menneskeligt, hvilket er vigtigst, men også samfundsøkonomisk.

24. Kommunen skal – på bekostning af andre områder – bruge flere penge til at sænke kommunens CO₂-udledning.

For en gangs skyld går økonomi hånd i hånd med besparelser – at reducere CO₂, at genanvende affald og andre klimasikrende tiltag er tit og ofte også økonomisk rentabelt og det, der så spares på de poster, må hjertens gerne reinvesteres i de tiltag, som ikke umiddelbart giver sorte tal på bundlinjen. Ergo med et mere holistisk syn på opgaven kan mange tiltag imødekømmes uden, at

det belaster budgettet... men til syvende og sidst så skal vi være klar til at investere således, at kloden også har ressourcer til at være befolket med mennesker i fremtiden.

25. Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder – afsætte flere penge til at hjælpe langtidsledige tilbage i job.

Kommunen skal se at få styr på Jobcentret. Det er mig komplet ubegribeligt, at vi bruger over 79 mio. på Jobcentret i Horsens og at vi så samtidig har virksomheder, der efterspørger arbejdskraft, endda af den slags, som ikke kræver lange uddannelser. For et halvt år siden var jeg til et netværksmøde, hvor en medarbejder fra Jobcentret ville fortælle os virksomhedsledere om, hvad vi kunne få af støtte. Efter oplægget spurte jeg medarbejderen, hvordan det gik og hvor mange borgere, de havde hjulpet i arbejde. Den pågældende medarbejder kunne ikke lige sætte tal på. Jeg spurgte så, om vedkommende havde en fornemmelse af, om det var bedre eller dårligere end sidste år. Også her var vedkommende mig svar skyldig.....hvad sker der!

26. Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Desuagtet, at der bruges mange ressourcer på udfordrede børn, synes opgaven ikke ordentligt løst og der er stadig mange børn, der ikke får den hjælp de har behov for. Måske skulle vi gå andre veje? Samtidig er det vigtigt, at vi ikke glemmer, at de elever, som ikke er særligt udfordret, også kan være udfordret fra tid til anden. Der skal være tid, plads og økonomi til differentieret undervisning således, at også dygtige elever stimuleres. Ved for stort fokus på laveste fællesnævner går vi glip af fremtidens stjerner. De stjerner, som skal hæve barren for os alle sammen.

Kort fortalt, hvorfor bør man stemme på dig? (max. 200 tegn)

- Børn & Unges uddannelse og trivsel
 - Bæredygtighed, der giver mening
 - Lige muligheder for alle, også i oplandet
- I det hele taget - mere frihed & flere muligheder for borgerne i Horsens

Hvorfor bør man stemme på dig? (max. 1.000 tegn)

Løsningsorienteret og pragmatisk tilgang kendetegner mit virke. Ofte stiller jeg spørgsmålet "Hvorfor kan vi ikke gøre det....", forstået på den måde, at jeg dagligt udfordrer det bestående og sjældent stiller mig tilfreds med svar som "Det har vi altid gjort" eller begrundet med, at det er svært i forhold til nuværende procedurer, regler etc.

I denne søgen efter at optimere og forbedre skelner jeg ikke til politisk ideologi og ståsted. Argumentet tæller og en god idé er stadig en god idé, selvom den måtte komme fra en politisk modstander. Således indbyder jeg til samarbejde og respekt ud fra devisen om, at vi alle ønsker det bedste for vores kommune, til gavn for unge, ældre og dem i midten, familier og singler, men også gæster udefra, om det så er studerende, der gæster vores kommune i et par år eller turister, som har slået vejen forbi.

Alle skal de opleve, at her er der nogle borgere, der har en kommune og ikke en kommune, der har nogle borgere.